



ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ ... η ενορία μου με καλεί

Έτος 20^ο - Φύλλο 22ο – 26 Φεβρουαρίου 2023

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

Διεύθυνση: Διγενή 20, 163 44 Ηλιούπολη.

Το φυλλάδιο μας ηλεκτρονικά, διαβάστε το στην ιστοσελίδα της Ένορίας μας www.agmarina.gr ή στο ηλεκτρονικό βιβλίο προσώπων (facebook) σελίδα Αγία Μαρίνα Ιλιούπολις ή ζητήστε να το αποστέλλουμε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Τηλέφωνο: 210 9711 531 Τηλεομοιότυπο: 210 9718 980 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ck.agmarina@gmail.com

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Νηστειοδρόμιο: Δευτέρα έως Παρασκευή ξηροφαγία ή άνελαιος.

Σαβατοκύριακο 4 & 5 Μαρτίου, κατάλυσις οίνου και έλαιου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣ

Σήμερα Κυριακή τής Τυρινής, και ώρα 18:00, θα τελεσθεί ο Κατανυκτικός Έσπερινός τής Συγχωρήσεως. Μετά το τέλος του Έσπερινοῦ, ὅλοι θα ζητήσουμε τή συγχώρεση από ἀλλήλων.

Στή συνέχεια στήν αἴθουσα δεξιῶσεων τοῦ Ναοῦ μας θα γίνει τὸ «Δείπνο τής Τυρινής».

Καθαρίζοντας τὰ σπίτια μας ἀπὸ κάθε τί ἀρτύσιμο, ἄς τὸ πάρουμε μαζί μας στὸ Ναὸ, νὰ τὸ μοιραστοῦμε μὲ ἄλλους ἀδελφοὺς ἐνορίτες σ' αὐτὸ τὸ δείπνο ἀγάπης γιὰ τὸ ὅποιο ἡ ἐνορία θὰ

προετοιμάσει τὴν παραδοσιακὴ μακαρονάδα μὲ τυρί.

Παρακαλοῦμε νὰ δηλώσετε τὴν συμμετοχὴ Σας στὸὺς νεωκόρους ἕως τὸ μεσημέρι.

> Ὁρθρος, Ὁρες, Έσπερινός, κάθε μέρα 9:00

> **Μέγα ἀπόδειπνο** στίς 18:00: Δευτέρα 27/2, Τρίτη 28/2, Πέμπτη 2/3 καὶ τὴν Τετάρτη 1/3 στίς 19:00. > **ΑΓΙΑΣΜΟΣ** 28/2 στίς 11:00

> **ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**

ἀπὸ τίς 7:30 τὸ πρωί.

Τετάρτη 1 & Παρασκευή 3 Μαρτίου.

> **ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ**

ἀπὸ τίς 18:00 Τετάρτη 1 Μαρτίου.

> **ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Α' ΣΤΑΣΗ - 3 ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ**

Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023,

17:30 στὸν Ἅγιο Νεκτάριο

19:00 καὶ 21:00 στήν Ἁγία Μαρίνα.

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΤΟΛΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ

Τὰ εἰκονίσματα τής Παναγίας τῶν χαιρετισμῶν θὰ ἀνθοστολιστοῦν καὶ ἀναζητοῦνται οἱ χορηγοὶ τῆς δαπάνης. Ὁ Νεωκόρος θὰ δέχεται ἐπωνύμως ἢ ἀνωνύμως τίς προσφορὲς Σας.

> **ΜΗΜΗ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΩΝ**

ΕΠΙ ΤΗ ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑ ΚΟΛΥΒΩΝ

ΘΑΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Παρασκευή 3 Μαρτίου Τρισάγιο στίς 17:00.

Σάββατο 4 Μαρτίου Ὁρθρος Θεία Λειτουργία

στίς 7:30 – Μνημόσυνο στίς 9:30.

Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ Βρεφονηπιακὸς Σταθμὸς,
Σαρωνικοῦ 12 Χαλικιάκι, Τηλέφωνο 210 9757403
ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΚΑΘΗ κατάστημα διάθεσης
μεταχειρισμένων ρούχων, Διγενή 12 καὶ Καρέα.

> **ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ**
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 5 Μαρτίου 2023

Κόνωνος μάρτυρος, Μάρκου Ἀθηναίου.

Α' Λειτουργία μὲ ὄρθρο 6:30 – 10:00π.μ.

ναὸς Ἁγίας Μαρίνης.

Θὰ ἀκολουθήσει λειτάνευσις τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων

πὲρὶ τοῦ Ναοῦ. Παρακαλεῖσθαι νὰ φέρετε

Εἰκονίσματα ἀπὸ τὰ σπίτια Σας γιὰ τὴν λιτανεία.

Β' Λειτουργία 9:30 – 11:00π.μ.

παρεκκλησί τοῦ ἁγίου Νεκταρίου

Λιτανεία ἐντὸς τοῦ ναοῦ.

> Οἱ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ διακόπτονται ἕως τὴν
Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ 23 Ἀπριλίου.

Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων

Κάθε Τετάρτη 7:30 -19:30

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ Κάθε Κυριακὴ στίς 11:00

> **ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ &**

ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Στὸ πνευματικὸ

κέντρο τοῦ Ναοῦ μας, Ἁγίας Μαρίνης 39.

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ

ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ

ΑΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ Τὸ τραπέζι τῶν

πτωχῶν πρέπει νὰ γεμίζει πάντα. Στὴν εἴσοδο τοῦ Ναοῦ

ὑπάρχει τὸ καλάθι γιὰ τρῶφιμα μακρᾶς διάρκειας.

Χρειαζόνται ὁμως καὶ νωπά. Καθημερινές 9 - 11 στο

Φιλόπτωχο. Ἐνισχύσατε καὶ Σεῖς εἴτε φέρνοντας τρῶφιμα

στὴν Τράπεζα Ἀγάπης, εἴτε δίδοντας χρήματα λαμβάνοντας

ἀπόδειξη, εἴτε ρίπτοντας τὸν ὄβολόν σας

στὰ κυτία τοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου.

Στὴν ἐνορία ἀνακυκλώνουμε μαγειρικὰ λίπη καὶ

ἔλαια, ηλεκτρικὲς στήλες καὶ λαμπτήρες



Όμως στό εύαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ, εἶναι εύαγγέλιο τῶν ἀνατροπῶν, εύαγγέλιο πού πρέπει νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι τὰ πράγματα δέν εἶναι πάντοτε ἔτσι ὅπως φαίνονται, γιατί στό τέλος ἄλλος εἶναι ἐκεῖνος πού δικαιώνεται ἀπό τό Θεό καί ἄλλος ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ὀδηγεῖται στήν ἀπώλεια. Ὁ Φαρισαῖος ναι, κάνει ὅλα αὐτά τὰ καλά τὰ ὁποῖα προαναφέραμε. Όμως τοῦ λείπει ἕνα, τό ἀπολύτως ἀπαραίτητο γιά τήν σωτηρία τοῦ

ἀνθρώπου. Κι αὐτό τό ἕνα εἶναι, ἡ ταπείνωση. Ταπεινός δέν ὁ καρπαζοεισπράκτορας, ταπεινός δέν εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος δέν μπορεῖ νά ἀναγνωρίσει τήν ἀξία του. Ἀλλά ταπεινός εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ἀντιλαμβάνεται ποιός στήν πραγματικότητα εἶναι. Γνωρίζει τὰ ὄριά του καί ξέρει μέχρι πού μπορεῖ νά φτάσει. μέχρι πού μπορεῖ νά ἀπλώσει τό ποδαράκι τοῦ ὅπως λέμε στήν καθημερινότητα τῆς ζωῆς μας. Ταπεινός εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ἔχει ἐπίγνωση τῆς πραγματικότητος τοῦ ἑαυτοῦ του. Ὁ Φαρισαῖος δέν εἶχε αὐτή τήν ἐπίγνωση. Νομίζει ὅτι τὰ πάντα ἐξαρτῶνται ἀπό ἐκεῖνον, ἀπό αὐτά πού ἔχει καί κατέχει, ἀπό τίς ἀτομικές του δυνάμεις, ἀπό τὰ πλούτη του, ἀπό αὐτά τέλος πάντων μέ τὰ ὁποῖα τόν ἔχει προικίσει ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Οὔτε καν αὐτό δέν ἀναγνωρίζει, ὅτι ὅσα ἔχει ἀποτελοῦν δῶρα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά θεωρεῖ ὅτι ἐκεῖνος χάρι στίς δικές του δυνάμεις εἶναι ξεχωριστός μεταξύ των ἀνθρώπων. Καί φτάνει στό σημεῖο αὐτῆς τῆς οἴησης, τοῦ ἐγωισμοῦ, ὥστε νά κάνει αὐτό πού ἔχει ὡς ἀντίληψη γιά τόν ἑαυτό του, πρόλογο τῆς προσευχῆς του πρὸς τόν Θεό. Σ' εύχαριστῶ Θεέ μου γιατί δέν εἶμαι ὅπως οἱ ὑπόλοιποι ἀπό τοὺς ἀνθρώπους. Ἀντιλαμβανόμαστε, τό πόσο μακριά εἶναι ἀπό τήν πραγματικότητα τοῦ ἑαυτοῦ του. Πιστεύει ὅτι ξεχωρίζει ἀπό τοὺς ἀνθρώπους, πιστεύει ὅτι δέν εἶναι σάν ἐκεῖνους, πιστεύει ὅλοι οἱ ἄλλοι εἶναι ὑπάνθρωποι καί μόνο ἐκεῖνος εἶναι ἄνθρωπος πού ἀξίζει νά λέγεται καί νά θεωρεῖτε πραγματικός ἄνθρωπος, γιατί διαφέρει ἀπό τοὺς ὑπόλοιπους ἀνθρώπους. Ὁ Τελώνης ἀπό τήν ἄλλη πλευρά εἶναι ὄντως κλέπτης, εἶναι ἀμαρτωλός καί μέ μιὰ ἐπιφανειακή θεώρηση τῆς ζωῆς του θά λέγαμε ὅτι δέν ἀξίζει τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Όμως προσέξτε ὅτι ὁ Τελώνης ἔχει αὐτό τό ὁποῖο λείπει στόν Φαρισαῖο. Ἐπίγνωση τῆς πραγματικότητος τοῦ ἑαυτοῦ του. Ξέρει ποιός εἶναι. Συγκρίνει τόν ἑαυτό του μέ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους καί μέ τόν Θεό καί ἀντιλαμβάνεται τήν μηδαμινότητά του, τήν ἀμαρτωλότητά του. Καί τί κάνει; Ἔρχεται ἐνώπιόν του Θεοῦ καί τοῦ ζητᾷ ἔλεος. Δέν ζητᾷ οὔτε καν τήν σωτηρία του, δέν ζητᾷ τίποτε ἀπό τόν Θεό, παρὰ μόνο ἔλεος. Ὁ Θεός ἰλάσθητι μοί τῷ ἀμαρτωλῷ. Ἀντιλαμβάνεται τί εἶναι ἐκεῖνο πού μπορεῖ νά τόν ὀδηγήσει σέ σχέση κι αὐτό εἶναι μόνο το ἔλεος τοῦ Θεοῦ καί ἡ ἐπίγνωση τῆς ἀμαρτωλότητός του. Αὐτή ἡ ἐπίγνωση τῆς ἀμαρτωλότητος εἶναι πού μᾶς ὀδηγεῖ στή μετάνοια. Δηλαδή σ'αὐτή τήν ἀναθεώρηση τῆς ζωῆς μας καί τήν ἐπίλογη μιᾶς ἄλλης ζωῆς, Τῆς ζωῆς πού λογίζεται μόνο ὡς πραγματικότητα σχέσης μέ τόν Θεό καί τοὺς ἀδελφούς. Αὐτή τήν περίοδο τοῦ Τριωδίου αὐτό καλούμαστε νά κάνουμε, νά μετανοήσουμε, νά ἀλλάξουμε νά ἐπιστρέψουμε στό Θεό μας. Πῶς ὅμως θά τό κάνουμε αὐτό; Ἀπαριθμώντας τὰ καλά μας ἔργα, τίς καλές μας πράξεις, ἔχοντας ἀντίληψη γιά τόν ἑαυτό μας πού διαφέρει ἐντελῶς ἀπό αὐτή πού εἶναι στήν πραγματικότητα; Όχι. Ἀποκτώντας ἐπίγνωση τῆς ἀμαρτωλότητός μας. Ἀντιλαμβανόμενοι τὰ ὄριά μας καί μέσα ἀπό αὐτήν τήν ἐπίγνωση ἐπιζητώντας τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ἡ περίοδος τοῦ Τριωδίου εἶναι μιὰ περίοδος πού ἀνοίγει μπροστά μας καί μᾶς δίνετε ἡ δυνατότητα αὐτῆς τῆς ἀλλαγῆς μέσα ἀπό τὰ παραδείγματα τῶν ἀνθρώπων πού μᾶς προβάλλει ἐπίσημα. Τόν Τελώνη, τόν ἄσωτο πού μετανοεῖ, αὐτούς τοὺς ἀνθρώπους πού θά ἀκούσουμε σέ τρεῖς Κυριακές ὅτι ἔχουν τό προσφέρουν γιά τοὺς ἄλλους κι ἔτσι ἀποκτοῦν ἐμπειρία τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἀνθρώπων πού εἶναι ἀμαρτωλοί, ἀλλά γίνονται ἅγιοι ἐπειδὴ γνωρίζουν τήν ἀμαρτωλότητά τους καί ἀποφασίζουν νά ἐπιστρέψουν στόν Θεό.

Μακάρι ἀδελφοί μου εύλογημένοι, αὐτή ἡ περίοδος πού ἀνοίγεται μπροστά μας, μ' αὐτά τὰ εύλογημένα παραδείγματα, νά μᾶς δώσει τήν δυνατότητα ὥστε κι ἐμεῖς ὅλοι νά ἐπιστρέψουμε στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἀπό τήν ὁποῖα παρεκκλίνουμε ἐξαιτίας τῆς λανθασμένης ἀντίληψης πού ἔχουμε γιά τόν ἑαυτό μας καί νά μᾶς δώσει ὁ Θεός τήν δύναμη, ὥστε αὐτόν τόν ἀγώνα τοῦ Τριωδίου καί ἐν συνεχείᾳ τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς νά τόν πορευτοῦμε σύμφωνα μέ τό δικό του τό θέλημα καί τήν δική του τήν ἀγάπη.