



# ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ ... η ενορία μου με καλεί

Έτος 20<sup>ο</sup> - Φύλλο 21ο – 19 Φεβρουαρίου 2023

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

Διεύθυνση: Διγενή 20, 163 44 Ηλιούπολη.

Το φυλλάδιο μας ηλεκτρονικά, διαβάστε το στην ιστοσελίδα της Ένορίας μας [www.agmarina.gr](http://www.agmarina.gr) ή στο ηλεκτρονικό βιβλίο προσώπων (facebook) σελίδα Αγία Μαρίνα Ηλιούπολις ή ζητήστε να το αποστέλλουμε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Τηλέφωνο: 210 9711 531 Τηλεομοιότυπο: 210 9718 980 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [ck.agmarina@gmail.com](mailto:ck.agmarina@gmail.com)

## ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

**Νηστειοδρόμιο:** Κατάλυση εἰς πάντα πλὴν κρέατος ὅλη τὴν ἐβδομάδα.

### ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

- > Ἐσπερινός, καθημερινὰ στὶς 17:00.
- > Ὅρθρος, στὶς 9:00 ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
- > ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ με ὄρθρο ἀπὸ τὶς 7:30

**Παρασκευή 24/2,**

Α' & Β' εὔρεσις κεφαλῆς Προδρόμου.

**Σάββατο 25/2,**

πάντων τῶν Ὁσίων τῶν ἀσκήσει διαλαψάντων, Ταρασίου Κπόλεως, Ρηγίνου Σκοπέλου.

> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

**Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς – 26/2**

Πορφυρίου Γάζης, Φωτεινῆς Σαμαρίτειδος

**Α' Λειτουργία με ὄρθρο 6:30 – 9:30π.μ.**

ναὸς Ἁγίας Μαρίνης.

**Β' Λειτουργία με ὄρθρο 9:45 – 11:00π.μ.**

παρεκκλήσι τοῦ ἁγίου Νεκταρίου

### Ἐπιμνημόσυνες δεήσεις

**Παρασκευή 24/2** Τρισάγιο μετὰ τὸν Ἐσπερινὸ 17:30, 18:00 & στὶς 18:30

**Σάββατο 25/2** Ὅρθρος, Θεία Λειτουργία στὶς 7:30 - Μνημόσυνο 9:15.

> Παρακλήσεις στὶς 17:00

Κυριακὴ 19/2 στὴν Παναγία Ὁστρομπράμσκα, Τετάρτη στὴν Ἁγία Μαρίνα. Παρασκευή δὲν θὰ γίνῃ.

> Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων

Κάθε Τετάρτη 7:30 - 19:30

> ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ Κάθε

Κυριακὴ στὶς 11:00

> ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ &

ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Στὸ πνευματικὸ

κέντρο, Ἁγίας Μαρίνης 39.

### ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣ

Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς 26 Φεβρουαρίου, καὶ ὥρα 17:00, στὸ Ναὸ μας, θὰ τελεσθεῖ ὁ Κατανυκτικὸς Ἐσπερινὸς τῆς Συγχωρήσεως. Μετὰ τὸ τέλος τοῦ Ἐσπερινοῦ, ὅλοι θὰ ζητήσουμε τὴ συγχώρεση ἀπὸ ἀλλήλων.

Στὴ συνέχεια στὴν αἴθουσα Δεξιῶσεων τοῦ Ναοῦ μας θὰ γίνῃ τὸ Δεῖπνο τῆς Τυρινῆς. Καθαρίζοντας τὰ σπίτια μας ἀπὸ κάθε τι ἀρτύσιμο, ἄς τὸ πάρουμε μαζί μας στὸ Ναὸ, νὰ τὸ μοιραστοῦμε με ἄλλους ἀδελφοὺς ἐνορίτες σ' αὐτὸ τὸ δεῖπνο ἀγάπης γιὰ τὸ ὁποῖο ἡ ἐνορία θὰ προετοιμάσει τὴν παραδοσιακὴ μακαρονάδα με τυρί.

**Παρακαλοῦμε νὰ δηλώσετε τὴν συμμετοχὴ Σας στοὺς νεωκόρους ἕως Κυριακὴ πρωί.**

Ὁ Ναὸς μας παραμένει ἀνοιχτὸς ἀπὸ 7:30 μέχρι 19:30 καὶ τὶς Κυριακὲς ἀπὸ 6:30 – 18:30.

Τὸ γραφεῖο τοῦ Ναοῦ λειτουργεῖ 9:30-11:30 & 18:30-19:30. Γιὰ κάθε διοικητικὴ πράξη (πιστοποιητικά, ἄδειες), παρακαλοῦμε νὰ ὀρίζετε συγκεκριμένη ὥρα συνάντησης με τὸν ἐφημέριο

**Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ** Βρεφονηπιακὸς Σταθμὸς, Σαρωνικοῦ 12 Χαλικιάκι, Τηλέφωνο 210 9757403  
**ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΚΑΘΗ** κατάστημα διάθεσης μεταχειρισμένων ρούχων, Διγενή 12 καὶ Καρέα.

Στὴν ἐνορία ἀνακυκλώνουμε μαγειρικὰ λίπη καὶ ἔλαια, ηλεκτρικὲς στήλες καὶ λαμπτήρες

Ἐκκλήση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΩΣ ΤΡΙΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΡΙΑΣ

Φέρετε στὸ ναὸ: Καινούργια κλινοσκεπάσματα (κουβέρτες, παπλώματα). Ἐμφιαλωμένο νερό. Γάλα μακρᾶς διαρκείας. Ζυμαρικά. Ρύζι. Ὁσπρια.

Ὁ ὁρθόδοξος ναὸς τῆς Παναγίας στὴν Ἀντιόχεια ▶



## Ὁ Ὁρεῶν στό ναό μας, ξεκινώντας τὸ Τριῶδιο.

Στις 5 Φεβρουαρίου 2023, Κυριακή του Τελώνου καὶ Φαρισαίου, στὸν ναὸ τῆς ἁγίας Μαρίνης Ἡλιουπόλεως λειτούργησε ὁ ἐπίσκοπος Ὁρεῶν Φιλόθεος, ἀρχιεραρχηγὸς τῆς Ἱεραῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ὁ ἐπίσκοπος, συμπαραστατούμενος ἀπὸ τοὺς ἐκ τῶν ἐφημερίων του ναοῦ ἀρχιμανδρίτες Σεραφεῖμ Δημητρίου καὶ Εὐσέβιο Μεάντζια, τὸν πρεσβύτερο Βασίλειο Ταξιαρχιώτη καὶ τὸν διάκονο Φώτιο Μανκάρους, ἱερούργησε τὸ μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας καὶ με ἀφορμὴ τὴν ἔναρξιν τοῦ Τριωδίου κήρυξε λέγοντας:

Δοξάζουμε καὶ εὐλογοῦμε τὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου Θεοῦ μας, σεβαστοὶ μου πατέρες καὶ ἀδελφοί μου εὐλογημένοι, γιατί μᾶς ἀξίωσε καὶ σήμερα, ἡμέρα πού εἶναι ἀφιερωμένη στοῦ δικό του τὸ πρόσωπο καὶ στοῦ δικό του τὸ ὄνομα, τοῦ Κυρίου μας ἡ ἡμέρα, ἡ Κυριακή, νὰ συναχθοῦμε στὴ λειτουργία τῆς δικῆς Του Εὐχαριστίας νὰ κοινωνήσουμε τὸ Σῶμα Του καὶ τὸ Αἷμα Του καὶ νὰ ἐνωθοῦμε μαζί Του, ἀλλὰ καὶ μεταξύ μας. Σ' αὐτὴ τὴν ἐνότητα πού τίποτα πιο πολῦτιμο δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει σὲ τοῦτο τὸν κόσμον.

Εἶναι ἡ σημερινὴ Κυριακή, ἡ ἀρχὴ μιᾶς νέας περιόδου. Τῆς περιόδου τοῦ τριωδίου, ἡ ὁποία λαμβάνει τὸ ὄνομά της ἀπὸ τὸ λειτουργικὸ βιβλίον τὸ ὁποῖο χρησιμοποιοῦμε αὐτὴ τὴν περίοδο μέσα στοῦ κύκλου τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν. Ναι ἀρχίζει αὐτὴ ἡ περίοδος ἀπὸ σήμερα καὶ καταλήγει τὸ Ἅγιο καὶ Μεγάλον Σάββατον. Τὴν ἡμέρα ἐκείνη κατὰ τὴν ὁποία προετοιμαζόμαστε ὅλοι μας γιὰ τὴν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ. Τὸ τριῶδιον εἶναι μιὰ πνευματικὴ περίοδος στὴν ὁποία καλοῦμαστε ὅλοι νὰ ἀναθεωρήσουμε τὸ βίον μας. Νὰ δοῦμε με ἕνα διαφορετικὸ τρόπο τὴ ζωὴν μας. Νὰ συνειδητοποιήσουμε πού κάναμε λάθος, πού φταίξαμε, πού ἀδικήσαμε τοὺς διπλανούς μας καὶ νὰ πάρουμε τὴν ἀπόφασιν ὥστε νὰ ἐπιστρέψουμε στὴν πραγματικότητα τῆς ζωῆς, ἡ ὁποία λογίζεται γιὰ τὴν ἐκκλησίαν καὶ μετρίεται μόνο ὡς σχέση με τὸν Θεὸν καὶ τοὺς ἀδελφούς. Ἐπειδὴ ὅμως ὅλα αὐτὰ δὲν εἶναι θεωρητικὰ πράγματα, ἀλλὰ καλοῦμαστε ἐμεῖς οἱ πιστοὶ νὰ τὰ μετουσιώσουμε σὲ ἕνα συγκεκριμένον τρόπο ζωῆς ἡ ἐκκλησία πάντοτε μᾶς προβάλλει παραδείγματα αὐτοῦ τοῦ εὐλογημένου τρόπου ζωῆς στοῦ ὁποῖο μᾶς καλεῖ νὰ γίνουμε μέτοχοι. Τέτοια παραδείγματα ἀκούσαμε νὰ ὑπάρχουν καὶ νὰ ἐμφανίζονται καὶ νὰ παρουσιάζονται στοῦ σημερινὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα, τὸ ὁποῖο ἀκούσαμε κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς θείας λειτουργίας. Δύο παραδείγματα, δύο ἀνθρώπων, πού τὸν μὲν ἕνα μποροῦμε νὰ τὸν χρησιμοποιήσουμε ὡς παράδειγμα πρὸς μίμησιν καὶ τὸ ἄλλο ὡς παράδειγμα πρὸς ἀποφυγὴν. Δύο ἄνθρωποι εἶπε ὁ ἱερός εὐαγγελιστὴς ἀνέβηκαν στοῦ ναὸν γιὰ νὰ προσευχηθῶν, ὁ ἕνας ἦταν Φαρισαῖος καὶ ὁ ἄλλος ἦταν Τελώνης. Ὁ Φαρισαῖος εἶναι ὁ ἐκπρόσωπος τῆς θρησκείας, ὁ τηρητὴς τοῦ νομοῦ τοῦ Θεοῦ. Τηροῦσε ἀλήθεια τὸν νόμον; Ναι, τὸν τηροῦσε. Τουλάχιστον ὡς πρὸς τὰ ἐξωτερικὰ τοῦ γνωρίσματα καὶ χαρακτηριστικὰ, ἀσφαλῶς καὶ τὰ τηροῦσε. Νηστεύει δις τοῦ Σαββάτου. Δίνει 10 τίς ἑκατὸ ἀπὸ ὅσα κατέχει, γιὰ τοὺς φτωχοὺς καὶ ἀγωνίζεται τέλος πάντων νὰ κάνει αὐτὸ πού πρέπει σύμφωνα με τὸν νόμον τοῦ Θεοῦ. Ὁ Τελώνης ἀπὸ τὴν ἄλλην εἶναι ἕνα πρόσωπον τὸ ὁποῖο χαρακτηρίζεται στὴν ἐποχὴν τοῦ Χριστοῦ ὡς ἄρπαγας, κλέφτης, κυριολεκτικὰ ληστής, ἀφοῦ ἀπομυζᾷ τὸν βίον τῶν ἀνθρώπων προκειμένου νὰ προσπορίσῃ ἴδιον ὄφελος. Παίρνει τοὺς φόρους ὑποτίθεται γιὰ τὸ κράτος, ὅμως στὴν πραγματικὴν μεγαλύτερον μέρος ἀπὸ αὐτὸ πού ἀναλογεῖ στοῦ κράτος, κρατᾷ ὁ ἴδιος. Καὶ ἔτσι φτάνουν στοῦ σημεῖον οἱ Τελῶνες, οἱ φοροεισπράκτορες στὴν ἐποχὴν τοῦ Χριστοῦ, νὰ θεωροῦνται ὅτι βδελυρότερον, ὅτι ἀμαρτωλότερον ὑπάρχει στοῦ κόσμον. Με μιὰ φαινομενικὴ θεώρησιν τῶν πραγμάτων θὰ μπορούσαμε νὰ ἰσχυριστοῦμε ὅτι τὸ παράδειγμα πρὸς μίμησιν εἶναι ὁ Φαρισαῖος, ἐνῶ ὁ Τελώνης εἶναι τὸ παράδειγμα πρὸς ἀποφυγὴν.



**Συνεχίζεται στοῦ ἐπόμενον**