



ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ ... η ενορία μου με καλεί

Έτος 19^ο - Φύλλο 24ο - 13 Μαρτίου 2022

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

Διεύθυνση: Διγενή 20, 163 44 Ηλιούπολη.

Το φυλλάδιο μας ηλεκτρονικά, διαβάστε το στην ιστοσελίδα της Ένορίας μας www.agmarina.gr ή στο ηλεκτρονικό βιβλίο προσώπων (facebook) σελίδα Αγία Μαρίνα Ηλιούπολης ή ζητήστε να το αποστέλλουμε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Τηλέφωνο: 210 9711 531 Τηλεομοιότυπο: 210 9718 980 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ck.agmarina@gmail.com

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η συμμετοχή στην λατρεία εντός του ναού, σύμφωνα με τις κυβερνητικές οδηγίες από Κ.Υ.Α., γίνεται με αποστάσεις, κάλυψη των αναπνευστικών οδών από διπλή προσωπίδα ύφασματινή και άλλου είδους και με προϋπόθεση έμβολιασμό, νόσηση ή αρνητικό διαγνωστικό έλεγχο. Για το τελευταίο δεν θα γίνεται έλεγχος από τον ναό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Νηστειοδρόμιο: Δευτέρα έως Παρασκευή ξηροφαγία ή ανέλαιος.

Σαβατοκύριακο 19 & 20 Μαρτίου, κατάλυσις οίνου και έλαιου.

Έσπερινός στις 18:00, σήμερα θα τελεσθεί ο Κατανυκτικός & το Σάββατο 19/3/22, ο Άναστάσιμος.

Όρθρος, Έσπερινός, Ώρες Δευτέρα - Παρασκευή 8:00

Μέγα απόδειπνο στις 18:00: Δευτέρα 14, Τρίτη 15, Πέμπτη 17/3 & Τετάρτη 16/3 στις 19:00

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τετάρτη 16 Μαρτίου στις 18:00 &

Παρασκευή 18 Μαρτίου στις 7:30.

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ με όρθρο από τις 7:30

Σάββατο 19 Μαρτίου, Χρυσάνθου & Δαρείας

ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 Μαρτίου, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ

Α' Θεία Λειτουργία 6:30 π.μ.

Ναός Αγίας Μαρίνης.

Β' Θεία Λειτουργία 9:45 π.μ

Ναός Αγίου Νεκταρίου.

Προσκύνημα τών Ίερών Λειψάνων

Κάθε Τετάρτη 7:30 -19:30

> ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Α' ΣΤΑΣΗ - 3 ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

Παρασκευή 18 Μαρτίου,

17:00 στον Άγιο Νεκτάριο.

19:00 και 21:00 στην Αγία Μαρίνα.

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΤΟΛΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ

Τα εικονίσματα της Παναγίας τών χαιρετισμών θα άνθοστολιστούν και αναζητούνται οί χορηγοί της δαπάνης. Ο Νεωκόρος θα δέχεται έπωνύμως ή άνωνύμως τίς προσφορές Σας.

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ

Κάθε Κυριακή στις 11:00

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Για την ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ με άφορμή ένα μνημόσυνο

ἀρχιμανδρίτου Αθανασίου Καγιέμπε Μπαντίμπανγκα

Η Έκκλησία έχει μιὰ άποστολή: Νά συμπεριλάβει όλη την ανθρωπότητα στο Σώμα του Χριστού, ένώνοντας την με τον ίδιο τον Θεό. Είναι λοιπόν ανάγκη, νά άκουσθει το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη, ώστε όλοι όσοι έχουν καλή προαίρεση νά βαπτισθούν. Η ιερή αυτή άποστολή είναι μιὰ προσφορά που γίνεται κατά την έντολή του Κυρίου που άπηύθυνε στους μαθητές του : «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός, και του Υίου, και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρείν πάντα όσα ένειλάμην υμίν». Αυτός είναι και ό σκοπός της ιεραποστολής.

Άπαραίτητη προϋπόθεση της ιεραποστολής είναι ή θυσία. Η θυσία του ίδιου μας του έαυτού, της ζωής μας ολόκληρης. Μέσα από την ιεραποστολή άπαρνούμαστε τον έγωιστικό μας έαυτό, τὰ επίγεια άγαθά και τίς άνέσεις και το μόνο που μάς ενδιαφέρει είναι ό πλησίον. Λέει ό Άγ. Ίωάννης ό Χρυσόστομος: «Ουδείς τών άγιων τὰ έαυτού ποτέ έσκόπησεν, αλλά τὰ του πλησίον έκαστος. Όθεν και έλαμψαν μάλλον». Κανένας από τους άγιους δεν έπεδίωξε τὰ δικά του, αλλά καθένas φρόντισε για το συμφέρον του πλησίον. Γι' αυτό και έλαμψαν περισσότερο.



Ἡ ἱεραποστολή προϋποθέτει Ταπείνωση καὶ Ἀγάπη. Στὸ πρόσωπο τοῦ ἄλλου βλέπουμε τὸν ἴδιο το Χριστὸ καὶ ὄχι ἓναν ἀπλὸ ἄνθρωπο ποὺ χρειάζεται τὴ βοήθειά μας. Ὁ σκοπὸς τοῦ ἱεραπόστολου εἶναι νὰ διαδώσει τὸ μήνυμα τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ, ἀπὸ ἀγάπη γι' Αὐτὸν καὶ τὸν συνάνθρωπο.

Ἀγάπη σημαίνει ἀνοιγμα τῆς ψυχῆς μας ποῦ κατανοεῖ καὶ ἀνακαλύπτει τὸν πλησίον. Εἶναι ἡ ἀγάπη ποῦ φθάνει μέχρι καὶ σ' αὐτὴ τὴν θυσιαστικὴ ἀγάπη. Αὐτὴ εἶναι καὶ ἡ μεγαλύτερη ἐπανάσταση τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἡ θρησκεία τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν πλησίον. Ὑπέρτατη ἀπόδειξη αὐτῆς τῆς ἀγάπης εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς, ἐνῶ ἡ μεγάλη ἀπόδειξη εἶναι ἡ θυσία Του στὸν Σταυρὸ.

Ὅποιος ἔχει ἀποκτήσει τὴν τέλεια ἀγάπη πρὸς τὸν Θεό, ζεῖ σ' αὐτὴν ἐδῶ τὴ ζωὴ σὰν νὰ μὴ ζεῖ. Αἰσθάνεται ξένος πρὸς τὰ ὄρατὰ καὶ περιμένει ἀνυπόμονα νὰ δεῖ τὰ ἀόρατα. Ἐχει ἀλλοιωθεῖ ὀλόκληρος ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ ἔχει ἀποκοπεῖ ἀπὸ κάθε ἄλλη ἀγάπη.

Αὐτὴ ἡ ἱεραποστολή καὶ ἡ θυσιαστικὴ ἀγάπη προσπάθησε νὰ ζήσει ὁ ἀγαπημένος μας ἀδελφὸς καὶ συλλειτουργὸς ἀρχιμανδρίτης Ἰσιδωρος. Δυστυχῶς, θέλησε ἀλλιῶς ὁ Θεός. Ἐκείνου ὑπῆρξε πλάσμα καὶ Ἐκεῖνος τὸν κάλεσε κοντὰ Του. Ὡς Χριστιανοὶ ἔχουμε ἀκέραιη τὴ βεβαιότητα, ὅτι βρίσκεται ἤδη ἀναπαυμένος στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Χριστοῦ, ποὺ τόσο πολὺ ἀγάπησε καὶ διακόνησε.

Ἐννιά ὀλόκληρα χρόνια συμπληρώθηκαν ἀπὸ τὴν ἡμέρα ποὺ ὁ συνκυρηναῖος, Μέγας Ἐκκλησιάρχης τοῦ παλαιφάτου ἑλληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς, Πρωτοσύγκελος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γουινέας, ἀρχιμανδρίτης Ἰσιδωρος Σαλάκος, ἀνοιξε βιαστικά ὡς ἄγγελος, τὶς φτεροῦγες τῆς ψυχῆς του, γιὰ τὸ τελευταῖο πέταγμα πρὸς τὸ Θρόνο τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Ἐνα ἄτομο ποὺ φεύγει ἀπὸ αὐτὴ τὴ Γῆ, δὲν μᾶς ἀφήνει πραγματικά, ἀφοῦ εἶναι ἀκόμα ζωντανὸς στὶς καρδιές καὶ τὶς ψυχές ὄλων μας. Τὸ σῶμα μόνο φθείρεται, ἡ ψυχὴ εἶναι ἀθάνατη. Θὰ θυμόμαστε πάντα τὴν ἀγάπη τοῦ καθὼς ἡ ἀρετὴ, ἡ τιμιότης καὶ ἡ προσφορὰ, πρέπει νὰ βραβεύονται!

Ὁ κεκοιμημένος λεβέντης διακρίνονταν, ἄλλωστε, γιὰ τὴν πίστη του στὸ Θεό, τὴν εὐσέβεια, τὴ σεμνότητα καὶ τὴν ἱεροπρέπεία του. Τὴν ἀκαταπόνητη ἐργατικότητά του στὸ Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας, τὴν ὑπομονὴ καὶ τὴν ἐπιμονὴ του, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπόλυτη ἀφοσίωσή του στὸ ἔργο τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας στὴ διακονία τοῦ λαοῦ τῆς Ἀφρικῆς. Χαρακτηριστικὰ του γνωρίσματα ἡ ὑπακοὴ στὸν Ἐπίσκοπο, τὸ χαμόγελό του, ὁ σεβασμὸς καὶ ἡ ἀγάπη γιὰ τοὺς ἀδελφούς συμπρεσβυτέρους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γουινέας. Ἡ ἀπόλυτη ἀφιέρωση στὸ ἔργο τῆς ποιμαντικῆς φροντίδας τοῦ ὀρθόδοξου λαοῦ τοῦ Πατριαρχείου μας ἀλλὰ καὶ ἡ καρδιακὰ ἀγάπη τῆς πατρίδος του Ἑλλάδας.

Ἀγάπησε χωρὶς προϋποθέσεις καὶ πότισε πρὶν ἐννιά χρόνια μὲ τὴν ἀγάπη του τὸ ἀφρικανικὸ χῶμα, προσφέροντας θυσία τὸν ἑαυτὸ του. Ὁ χρόνος τῆς παρουσίας του στὸν πλανήτη αὐτὸν, ἦταν πολὺ μικρὸς καὶ αὐτὸν τὸ λιγοστὸ χρόνο δὲν τὸ θυσίασε γιὰ τὸν ἑαυτὸ του. Γιὰ αὐτὸ λέμε ὅτι ἡ μεγαλύτερη Ἀγάπη δὲν ὑπάρχει παρὰ ὅταν ἓνας θυσιάζει τὴν ψυχὴ του γιὰ τοὺς φίλους του.

Ἄγιε ἀδελφέ, σὲ διαδεχτήκαμε στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Γουινέας νὰ ξέρεις ὅμως ἓνα πράγμα καὶ ἐμεῖς σὲ ἀγαπᾶμε. Σὲ μνημονεύουμε πάντα διότι ἀφοῦ μᾶς ἀποδέχθηκες ἦρθες νὰ μᾶς διακονήσεις στὴν ἀφρικανικὴ ἥπειρο. Μὲ βαθειὰ πίστη, κατάνυξη, ἀλλὰ καὶ τιμὴ ἀναφερόμαστε στοὺς ἀγίους.

Ἀγίους θεωροῦμε αὐτοὺς ποὺ ταύτισαν τὸ βίο τους μὲ τὴν ἀγνότητα ἀλλὰ καὶ τὶς ἀρετές, ὅπως καὶ ἐσύ, ποὺ προχώρησαν καὶ ἔφτασαν στὸ ὕψος τοῦ ἀγιασμοῦ καὶ τῆς ἀναγεννήσεως, ποὺ ἐπισφράγισαν τὴν πίστη τους μὲ τὸ μαρτυρικὸ θάνατο καὶ τοὺς βίαιους διωγμούς, ἔχουν ἐργαστεῖ μὲ ταπεινοφροσύνη ἀλλὰ καὶ «ἀγάπη» καὶ συμπάθεια γιὰ τὸν πλησίον τους, κάνοντας πράξη τὸ λόγο τοῦ Χριστοῦ « ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γινώσκονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταὶ ἔστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις ».

Νὰ εἶσαι βέβαιος, πατέρα καὶ συλλειτουργγε, ὅτι θὰ θυμόμαστε πάντα τὰ λόγια τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου « μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖσθε τὴν πίστιν ».

Ὁ Ναὸς μας παραμένει ἀνοιχτὸς ἀπὸ 7:30 μέχρι 19:30 καὶ τὶς Κυριακὲς ἀπὸ 6:30 – 18:30. Τὸ γραφεῖο τοῦ Ναοῦ λειτουργεῖ 9:30-11:30 & 17:30-19:30. Γιὰ κάθε διοικητικὴ πράξη (πιστοποιητικά, ἄδειες γάμου), παρακαλοῦμε νὰ ὀρίζετε συγκεκριμένη ὥρα συνάντησης μὲ τὸν ἐφημέριο. **Στὴν ἐνορία ἀνακυκλώνουμε μαγειρικά λίπη καὶ ἔλαια, ἠλεκτρικὲς στήλες καὶ λαμπτήρες.** Λειτουργεῖ μὲ προσυνηννόηση τὸ φιλανθρωπικὸ **κατάστημα διάθεσης ρούχων.**