

ΝΑ ΜΗΝ  
ΞΕΧΑΣΩ...

...ή Ένορία μου με καλεῖ



ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ  
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

Έτος 17ο Φύλλο 27ο  
5 Απριλίου 2020

■ Υπεύθυνος Σεραφείμ Δημητρίου, Αρχιμανδρίτης ■ Διγενή 2ο & Άλ. Παναγούλη ■ Τηλ. 210 9711 531 & 6977707404

## ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ



Έφημέριος θα βρίσκεται στο ναό κατόπιν τηλεφωνικής συννενοήσεως.

### ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

«Με απόφαση τῆς κυβέρνησης αναστέλλονται οἱ λειτουργίες σέ ὅλους τούς χώρους θρησκευτικῆς λατρείας κάθε δόγματος και θρησκείας. Ἐκκλησίες παραμένουν ἀνοικτές μόνο γιά ἀτομική προσευχή. Ἡ προστασία τῆς δημόσιας υγείας ἐπιβάλλει ξεκάθαρες ἀποφάσεις».

Ὁ πρωθυπουργός  
Κυριάκος Μητσοτάκης

Τό φυλλάδιο μας ἠλεκτρονικά, διαβάστε το στήν ιστοσελίδα τῆς Ένορίας μας [www.agmarina.gr](http://www.agmarina.gr) ἢ στοῦ ἠλεκτρονικό βιβλίο προσώπων (facebook) σελίδα Αγία Μαρίνα Πιουρολίσ ἢ ζητήστε νά τὸ ἀποστέλλουμε κάθε Κυριακή μὲ ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο (email), ἀπο [ck.agmarina@gmail.gr](mailto:ck.agmarina@gmail.gr)

Ὁ Ναός μας παραμένει ἀνοικτός τήν τρέχουσα περίοδο **ἀπό 10:00 τὸ πρωὶ μέχρι 19:00 τὸ βράδυ.**

Τὸ γραφεῖο τοῦ Ναοῦ λειτουργεῖ κατόπιν τηλεφωνικῆς συννενοήσεως. Γιά κάθε διοικητική πράξη, (πιστοποιητικά, ἄδειες γάμου), παρακαλοῦμε νά ὀρίζετε συγκεκριμένη ὥρα συνάντησης μὲ τὸν ἑφημέριο.

**Κατάστημα διάθεσης ρουχισμοῦ**  
λειτουργεῖ στοῦ ναοῦ γιά ἀπόρους δωρεάν  
καὶ λοιπούς με συμβολικό τίμημα.  
**ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ**

**Στο ναό τῆς ἐνορίας μας,  
ἀνακυκλώνουμε  
μαγειρικά λίπη καὶ ἔλαια,  
ἀλουμίνιο, πλαστικό, χαρτί καὶ  
ἠλεκτρικὲς στήλες (μπαταρίες)**

## ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ

Τὴν Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020 στήν ἐνορία μας, λιτανεύθηκαν τὰ Ἱερὰ Λείψανα τῆς ἁγίας μας, καὶ ἔγινε ἅμα τὴν ἐπιστροφή παράκληση πρὸς τὴν παιδομάρτυρα Μαρίνα, γιά νά μεσιτεύσει στὸν Θεὸ κατὰ τῆς λοιμικῆς νόσου τοῦ νέου κορωναιῶ SARS-CoV-2 τοῦ ὀνομαζόμενου covid 19.

Βλέπε ἐδῶ <https://www.youtube.com/watch?v=2spolkASSPc>

Τὴν προηγούμενη, Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 μετὰ ἀπὸ παράκληση στὸν ἅγιο Νικηφόρο τὸν Λεπρό, ἔγινε ἡ πρώτη λιτανεία στοὺς δρόμους τῆς ἐνορίας. Βλέπε <https://www.youtube.com/watch?v=sJOFuXU2io&t=23s>

Τὸ μικρὸ βίντεο ποὺ δημοσιεύθηκε στοῦ facebook, προκάλεσε ἔως σήμερα τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ λαοῦ, μὲ ἀπήχηση σὲ **562.449** ἄτομα, ἐνῶ **438.401** εἶδαν τὸ βίντεο. Ἐπιπλέον προκάλεσε **60.933** ἀντιδράσεις, σχόλια καὶ κοινοποιήσεις, ἐνῶ δεκάδες αἰτήματα φιλίας δέχθηκε τὸ προφίλ καὶ ἡ ὀμάδα τῆς κοινότητάς μας στοῦ facebook.

Ἡ τρίτη λιτανεία ἔγινε τὴν Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 22 Μαρτίου 2020, στίς 12:00, γιά μία ὥρα καὶ 45 λεπτά, μὲ τὸν Τίμιο Σταῦρο, ἀφοῦ προηγούμενως εἶχε γίνεῖ ἡ περιφορά καὶ προσκύνηση τοῦ ἐντός τοῦ ναοῦ, ἄνευ παρουσίας λαοῦ. Ἐνα βίντεο τὸ ὀποῖο λήφθηκε ἀπὸ διερχόμενο αὐτοκίνητο, διαδόθηκε ἀρκετὰ καὶ συγκέντρωσε πολλές θετικὲς ἀπόψεις καὶ σχόλια. Παρελήφθη καὶ ἀπὸ ἀντιθέτους καὶ ἀρνητὲς τοῦ βαπτίσματος τους, δημοσιεύθηκε καὶ προκάλεσε μὲ ἀπόλυτα ρατσιστικό τρόπο τὴν ἐκχύση τοῦ περιεχομένου τῆς καρδίας τινῶν. Δόξα τῷ Θεῷ ἐμεῖς ἐλπίζουμε στὸν Παντοκράτορα, ποὺ ἐξευτελίζει μὲ ἕνα μικρὸ ἄορατο ἰό, κάθε ὑποτιθέμενο κοσμοκράτορα.

ἀρχιμανδρίτης Σεραφείμ Δημητρίου



# Ἡ διαθήκη μου

Φίλτατος ἀδελφὸς ὅπως καὶ ἄλλοι πολλοί, μοῦ ζήτησαν νὰ γράψω ἐπίκαιρα. Τὸ μόνο πράγμα ποῦ σκέφτομαι ὅτι μπορῶ νὰ γράψω ἐπίκαιρα, εἶναι ἡ διαθήκη μου.

Βέβαια θὰ μοῦ ἀντιτείνουν κάποιοι, γίνεσαι μακάβριος. Θὰ τοὺς πῶ τὸ ξέρω καὶ δὲν εἶναι ἡ μνήμη, ἀλλὰ ὁ φόβος θανάτου. Τί ἄλλο μπορεῖ νὰ γράψει κάποιος αὐτὴ τὴν περίοδο, ὅταν γύρω του ὁ τρόμος τοῦ θανάτου караδοκεῖ;

Ἐπικαιροποίηση τῆς διαθήκης καὶ μόνο αὐτό.

Βάζω λοιπὸν λίγες φράσεις ἀκόμα στὴ διαθήκη μου, μὲ πρώτη τὴν ἀκόλουθη.



«Εὐχαριστῶ τὸ Θεὸ ποῦ καταδέχτηκε νὰ εἰσέλθει στὸ ἀμαρτωλὸ μου εἶναι, γιὰ σχεδὸν μισὸ αἰῶνα εἰς ἄφεσιν ἀμαρτιῶν».

Ἀκούγοντας τοὺς ἀδελφούς μου νὰ παρακαλοῦν, νὰ ἐκλιπαροῦν, νὰ βάζουν γνωστούς καὶ ἀγνώστους γιὰ νὰ καταφέρουν μία Μετάληψη Σώματος καὶ Αἵματος Χριστοῦ – περπάτησε ἀπὸ τὸν γειτονικὸ δῆμο νὰ πάει στὸν ἄλλο, σὲ συγκεκριμένο ναὸ γιὰ τῆς εἶπε ἡ θεία τῆς ἀπὸ τὰ ἀνατολικά παράλια τῆς ἐπαρχίας, νὰ ἀναζητήσῃ γνωστὸ τῆς ἱερέα γιὰ νὰ μεταλάβῃ. Ἀκούγοντας τὴν ὁ ἱερέας, σκέφτηκε τὴν ἁγία Μαρία τὴν Αἴγυπτιο. Σὲ ὅλη τῆς τὴν ζωὴ μετέλαβε ἅπαξ. Τὴν ρωτᾷ, ξέρεις τί γιορτάζουμε σήμερα; Ναι, ἀπαντᾷ, τὴν ὁσία Μαρία τὴν Αἴγυπτιο. Ἡ ἀπάντηση λοιπὸν στὸ αἴτημά Σας, τῆς λέει ἔρχεται ἀπὸ τὴν ἁγία.

Προσθέτω μιὰ ἀκόμα φράση στὴν διαθήκη μου.

«Πολλὲς φορές θὰ ἔπρεπε νὰ εἶμαι σὲ ἐπιτίμιο ἀλλὰ ἡ φιλανθρωπία τῶν πνευματικῶν μου πατέρων, μοῦ δῶρισε Χριστό. Ἄς τοὺς ἔχει στὰ δεξιά του ὅλους ἐκείνους τοὺς κληρικούς ποῦ ἐνεργώντας ὅπως Ἐκεῖνος στὴν πόρνη καὶ τὸν τελώνη, μοῦ ἔδωσαν τόπο δίπλα Του».

Ἐκεῖ λοιπὸν ἔρχεται ἡ παρηγορητικὴ φωνὴ τῶν συγχρόνων πατέρων καὶ λένε ὅτι «τοῦτο εἶναι ἓνα Θεϊκὸ, οὐράνιο, ἐπιτίμιο σὲ ὅλους μας». Αὐτὸ δέχομαι ἐν ὑπακοῇ, ὅπως θὰ ἔπρεπε νὰ

κάνει κάθε ὑποτακτικὸς τοῦ Κυρίου. «Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπέικετε· αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες· ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσι καὶ μὴ στενάζοντες· ἀλυσιτελεῆς γὰρ ὑμῖν τοῦτο» (Ἐβραίουσ ἰγ 17).

Καὶ μὲ μιὰ ἐπιπλέον πρόσθετη φράση, συνεχίζω.

«Γενηθῆτω τὸ θέλημά Σου Κύριε, ὅπως στὸ ὑπερῶο, στὶς κατακόμβες, στὰ σπήλαια καὶ τὶς ὀπές τῆς γῆς, προσδεξε καὶ τὶς ἡμέτερες προσευχὲς καὶ ἐλέησε μέ».

Ἐχοντας πλέον προσθέσει στὴν προσευχὴ μας τὸ ὄνομα τοῦ Σέρβου ἐπισκόπου Μιλούτιν, ὁ ὁποῖος κοιμήθηκε ἀπὸ τὸν κοροναϊὸ – ἀφοῦ ἀσυνείδητα κάποιος ποῦ εἶχε ἐκτεθεῖ στὴν ἀσθένεια σὲ γειτονικὴ χώρα, δὲν ἔβαλε τὸν ἑαυτὸ του στὴν ἀπομόνωση, ἀλλὰ συμμετεῖχε σὲ ἐκείνη τὴ Σλάβια μεταδίδοντας τὸ ἰὸ στὸν ἀσθενικὸ γέροντα ἐπίσκοπο- στρεφόμαστε πρὸς ὅλους τοὺς ἀδελφούς, οἱ ὁποῖοι μὲ περισσὴ θέληση, μὲ ἅγιο πόθο, ἐπιζητοῦν νὰ συναντήσουν τὸν Χριστὸ καὶ τοὺς λέμε. Ἀδέλφια μου, ὁ Χριστὸς πρὶν ἀπὸ τὸ Πάθος ἀπομονώθηκε στὴ Γεθημανὴ γιὰ νὰ προσευχηθεῖ. Ἐκεῖ ζήτησε ἀπὸ τὸν Θεὸ Πατέρα νὰ μὴν πιεῖ τὸ πικρὸ ποτήρι τοῦ θανάτου. Ὅμως συνέχισε μὲ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στὸν Πατέρα, ὄχι ὅπως ἐγὼ θέλω, ἀλλὰ ὅπως Ἐσὺ. Δὲν ἔκανε τὸ θέλημά Του. Ἐμείνε ἐκεῖ, προσευχόμενος. Δὲν ἔφυγε νὰ πάει νὰ βρεῖ τοὺς διώκτες του. Δὲν προκάλεσε τὴν σύλληψή του. Προδόθηκε καὶ ὑπέστην αὐτήν.

Ἄς μείνουμε λοιπὸν ἀπομονωμένοι ὁ καθένας στὴν προσωπικὴ μας Γεθημανὴ καὶ ἄς ποῦμε στὸν Θεὸ ἀκριβῶς τὴν ἴδια προσευχὴ ποῦ εἶπε ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς. Συσταυρούμενοι κυριολεκτικὰ ἐφέτος, στὸν Γολγοθὰ τῆς στέρησης τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, καὶ προσφέροντας ὄχι τὰ συναισθηματικὰ μας δάκρυα, ἀλλὰ ἐκεῖνα τῆς μετανοίας μας, ὡς μύρα τὸν ὄρθρο τῆς μιᾶς τῶν Σαββάτων, νὰ βιώσουμε μὲ ἐλπίδα τὴν ἀνάσταση τοῦ κόσμου ὁλόκληρου.

Βάζοντας καὶ τὴν ἀκροτελευτία φράση στὴν ἐπίκαιρη προσθήκη τῆς διαθήκης μου, τὴν ὑπογράφω ἰδίως χερσὶ τὴν 1 Ἀπριλίου 2020, μνήμη τῆς ὁσίας Μαρίας τῆς Αἴγυπτιο, τῆς ἀπὸ πορνῶν.

«Ἐπακοὴ ζωὴ παρακοὴ θάνατος, μοῦ ἔμαθε ἡ μάνα μου. Αὐτὸ λέγανε οἱ πατέρες μας καὶ αὐτὸ θέλω νὰ κάνω. Καλὴ Ἀνάσταση».

N.Z.

Ἀπὸ τό <https://arxon.gr/2020/04/i-diathiki-moy/>