



ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ ... η ενορία μου με καλεί

Έτος 20^ο - Φύλλο 23ο – 5 Μαρτίου 2023

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

Διεύθυνση: Διγενή 20, 163 44 Ήλιούπολη.

Το φυλλάδιο μας ηλεκτρονικά, διαβάστε το στην ιστοσελίδα της Ένορίας μας www.agmarina.gr ή στο ηλεκτρονικό βιβλίο προσώπων (facebook) σελίδα Αγία Μαρίνα Ιλιούπολις ή ζητήστε να το αποστέλλουμε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Τηλέφωνο: 210 9711 531 Τηλεομοιότυπο: 210 9718 980 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ck.agmarina@gmail.com

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Νηστειοδρόμιο: Δευτέρα 6, Τρίτη 7, Τετάρτη 8 & Παρασκευή 10 Μαρτίου, ξηροφαγία ή ανέλαιος, Πέμπτη 9 και Σαβατοκύριακο 11 & 12 Μαρτίου, κατάλυσις οίνου και έλαιου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

> **Όρθρος, Ώρες, Έσπερινός**, κάθε μέρα 9:00

> **Μέγα απόδειπνο**

στις 18:00: Δευτέρα 6/3, Τρίτη 7/3, Πέμπτη 9/3 και την Τετάρτη 8/3 στις 19:00.

> **ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**

από τις 18:00 Τετάρτη 8 & Πέμπτη 9 Μαρτίου.

από τις 7:30 Παρασκευή 10 Μαρτίου.

> **ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Β' ΣΤΑΣΗ - 3 ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ**

Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023,

17:30 στον Άγιο Νεκτάριο

19:00 και 21:00 στην Αγία Μαρίνα.

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΤΟΛΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ

Τα εικονίσματα της Παναγίας των χαιρετισμών θα άνθοστολιστούν και αναζητούνται οί χορηγοί της δαπάνης. Ο Νεωκόρος θα δέχεται έπωνύμως ή άνωνύμως τις προσφορές Σας.

Σάββατο 11 Μαρτίου Σοφρωνίου Ίεροσλύμων Όρθρος Θεία Λειτουργία στις 7:30.

Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ Βρεφονηπιακός Σταθμός, Σαρωνικού 12 Χαλικιάκι, Τηλέφωνο 210 9757403
ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΚΑΘΗ κατάστημα διάθεσης μεταχειρισμένων ρούχων, Διγενή 12 και Καρέα.

> **ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ**

ΚΥΡΙΑΚΗ Β' ΝΗΣΤΕΙΩΝ – Γρηγορίου Παλαμά

12 Μαρτίου 2023, Θεοφάνους όμολογητού

Γρηγορίου πάπα Ρώμης του Διαλόγου.

Α' Λειτουργία με όρθρο 6:30 – 10:00π.μ.

ναός Αγίας Μαρίνης.

Β' Λειτουργία 9:30 – 11:00π.μ.

παρεκκλησί του άγιου Νεκταρίου

Προσκύνημα των Ίερών Λειψάνων

Κάθε Τετάρτη 7:30 -19:30

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ Κάθε Κυριακή στις 11:00

> **ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ &**

ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Στο πνευματικό

κέντρο του Ναού μας, Αγίας Μαρίνης 39.

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ

ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ

ΑΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ Το τραπέζι των

πτωχών πρέπει να γεμίζει πάντα. Στην είσοδο του Ναού

ύπάρχει το καλάθι για τρόφιμα μακράς διάρκειας.

Χρειαζόνται όμως και νωπά. Καθημερινές 9 - 11 στο

Φιλόπτωχο. Ένισχύσατε και Σείς είτε φέρνοντας τρόφιμα

στην Τράπεζα Αγάπης, είτε δίδοντας χρήματα λαμβάνοντας

απόδειξη, είτε ρίπτοντας τον όβολόν σας

στά κυτία του Φιλοπτώχου Ταμείου.

Στην ένορία ανακυκλώνουμε μαγειρικά λίπη και έλαια, ηλεκτρικές στήλες και λαμπτήρες

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ - ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ



Κυριακή 12 Μαρτίου, στην Ίερά Μονή Αγίου Ίωάννου Δαμασκηνού, Ωρωπού αναχώρηση ώρα 13:00.

Τιμή συμμετοχής 15 ευρώ.

Δηλώσεις συμμετοχής:

Μαρία Σάββα 6909387242 και

στο ναό στο 210 9711531



Κυριακή 26 Μαρτίου στον προσκυνηματικό ναό άγιου Λουκά του ίατρού στα Λευκάκια Άργολίδος, Ναύπλιο. αναχώρηση ώρα 12:00

Ἕνα κήρυγμα πού δὲν ἔγινε

Ἐορτάζει καὶ τιμᾷ καὶ πανηγυρίζει σήμερα ἡ Ὁρθοδοξία σὲ ὅλο τὸν κόσμο, τὴν ἀνάμνηση τῆς ἀναστηλώσεως τῶν ἱερῶν εἰκόνων, ἡ ὁποία ἀκολούθησε τὴν ἑβδομη Οἰκουμενικὴ Σύνοδο μετὰ ἀπὸ ἕναν κρατικὸ διωγμὸ 100 περίπου χρονῶν.



Οἱ ἐξουσίες καὶ οἱ ἀρχεὲς ὅλων των ἐποχῶν, ἀγνοώντας τῆς φύσεως τοὺς ὄρους γίνονται δυνάστες καὶ ἐξουσιαστές μὲ μόνο σκοπὸ τὸν πλουτισμὸ, τὸ κέρδος καὶ σχεδὸν πάντα κατάφωρα ἀδικοῦν τοὺς ἀνθρώπους μὲ τοὺς ὁποίους συναλλάσσονται, λαμβανοντας τὴν ψῆφο τους, τὶς περισσότρες φορές μὲ ψέματα καὶ ἀτιμίες.

Γιὰ αὐτὸ τὸ λόγο ὁ Προφήτης Ἡσαΐας πολλὰ χρόνια πρὶν ἀπὸ τὸ Χριστὸ εἶχε γράψει τὴ γνωστὴ φράση πού εἶναι στίχος ποῦ τὸν ἀκοῦμε στὸ προοίμιο τῶν ἀκολουθιῶν τοῦ Νυμφίου κατὰ τὴ Μ. Ἑβδομάδα ἀλλὰ καὶ στὸν ὄρθρο τὴν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἀναφερόμενος στοὺς ἄρχοντες καὶ λέγοντας: «Προσθες αὐτοῖς κακὰ, Κύριε, προσθες αὐτοῖς κακὰ τοῖς ἐνδοξοῖς τῆς γῆς» (Ἠσ. κς' [26] 15).

Ἀναζητώντας τὴν πολιτικὴ εὐθύνη γιὰ τὸ φοβερὸ δυστύχημα μὲ τὰ τρένα στὰ Τέμπη, πού συντάρραξε ὅλους μας τὶς περασμένες ἡμέρες, θὰ πέσουμε ἀπάνω στοὺς πολιτικοὺς ἐκείνους οἱ ὁποῖοι

ἀδιαφοροῦν γιὰ τὸ λαὸ καὶ ἐνεργοῦν μόνο πρὸς ἴδιο συμφέρον. Μάλιστα τίποτα δὲν τοὺς ἐμποδίζει νὰ ἀσκοῦν τὴν ἐξουσία ὡς δικτάτορες ὅταν ἐξασφαλίζουν αὐτοδύναμη διακυβέρνηση, φιμώνοντας ἀποπέμποντας καὶ διαγράφοντας ὅποιον τολμήσει νὰ ἔχει ἄλλη γνώμη μὲ τὸν κυβερνήτη ἀρχηγό. Δὲν ὠρώδησσαν νὰ γίνουν καὶ διῶκτες τῆς πίστεως καὶ τῶν πιστῶν ὅπως συνέβη μὲ τὸν σημερινὸ κυβερνήτη τῆς Ἑλλάδος, ὁ ὁποῖος νομοθέτησε ὄχι ὑπὲρ τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ τῆς Ἐκκλησίας πρὶν ἀπὸ λίγο καιρὸ.

Τὸ μαχαίρι τῆς ἐξουσίας ἔφτιαχνε μάρτυρες καὶ φτίαχνει μέχρι καὶ σήμερα. Ἡ ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ δίνει μάρτυρες. Ἡ ἐξουσία ἀνέβασε τὸ Χριστὸ στὸ Σταυρὸ, ἡ ἐξουσία ἔφτιαξε ἑκατομμύρια μάρτυρες, ἡ ἐξουσία ἔκανε ὁμολογητές, ἡ ἐξουσία ὁδήγησε στὴν ἐξορία, ἕως σήμερα οἱ ἐξουσίες στὴ γῆ ὁδηγοῦν στὸ μαρτύριο χριστιανούς γιὰ τὴν πίστη τους καὶ τὴν ὁμολογία τους. Καὶ ἐμεῖς στὸν δικὸ μας τόπο ζήσαμε ἀπὸ τὸν κυβερνήτη τῆς πατρίδας μας, τὸν σημερινὸ κυβερνήτη ἕναν διωγμὸ κατὰ τῆς πίστεως καὶ τῶν πιστῶν, μὲ πρόφαση τὰ ὑγειονομικὰ πρωτόκολλα γιὰ τὴν προστασία ἀπὸ ἕναν ἀόρατο ἐχθρὸ, τὸν κορωνοϊό. Στὴν ἱστορία τοῦ νεότευκτου ἑλληνικοῦ κράτους δὲν τόλμησε κανεὶς ἕως σήμερα, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν τωρινὸ πρωθυπουργὸ τῆς χώρας, νὰ ἀπαγορεύσει στὸν παπὰ νὰ βάζει πετραχήλι καθιστώντας τὸν ἀργὸ ἀπὸ κάθε ἱεροπραξία ἀπὸ τῆς Σταυροπροσκηνύσεως ἕως τοῦ Λαζάρου, τὸ 2020. Χωρὶς νὰ ἔχει ἐπαφή μὲ τὸν λαὸ, ὁδήγησε μὲ κομματικὴ πειθαρχία τὸ σκάφος τῆς Ἑλλάδος στὰ βράχια. Μάλιστα αὐτὸ πού βιώσαμε σὰν Ἕθνος τὴν ἑβδομάδα πού μᾶς πέρασε εἶναι συνέπεια τοῦ πνευματικοῦ νόμου γιὰ τὴν ὕβρη πού ὁ συγκεκριμένος κυβερνήτης ἔκανε κατὰ τοῦ Θεοῦ, στὴν τεράστια καταστροφή ἀπὸ φωτιὰ τῆς Βόρειας Εὐβοίας. Ἔτσι ὁ πνευματικὸς νόμος ὁδήγησε στὴν νέμμεση προεκλογικὰ, μπροστὰ ἀπὸ τὶς κάλπες, μὲ θύματα τόσα νέα παιδιά, ἕνα των ὁποίων θὰ κηδεύσουμε ἐδῶ στὴν ἐνορία μας.

Οἱ ἅγιοι ὅλων των ἐποχῶν μὲ προεξάρχοντα τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο ἀλλὰ καὶ ἀπὸ κοντὰ τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο, ἔγιναν θύματα τῶν ἐξουσιῶν, τῶν ἀρχόντων τῆς ἐποχῆς τους. Ἐμειναν ὅμως ὁμολογητές καὶ δὲν γονάτισαν στὴν θωριά τοῦ ὁποιοῦ σπαθιοῦ. Ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώνει καὶ οἱ ἅγιοι ἔχοντας τὴν ὄντως ἀλήθεια στὴν καρδιά τους δὲν φοβήθηκαν γιὰτὶ ἀγαποῦσαν Θεὸ καὶ ἀνθρώπους.

