

**ΝΑ ΜΗΝ
ΞΕΧΑΣΩ...**

...ή Ένορία μου με καλεῖ



ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

Έτος 16^ο Φύλλο 27
28 Απριλίου 2019

■ Υπεύθυνος Σεραφεῖμ Δημητρίου, Αρχιμανδρίτης ■ Διγενή 20 & Άλ. Παναγούλη ■ Τηλ. 210 971 531 & 6977707404



Οἱ κληρικοί καὶ λαϊκοὶ συνεργοὶ στοῦ ἔργου
τῆς ἐνοριακῆς δράσεως χαίρετιζομε
ὄλους τοὺς ἐνοριτεῖς μετὸν Ἀναστάσιμο
χαίρετισμό **ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ**
καὶ εὐχόμεσθε σὲ ὄλους, πάντα νὰ ζοῦμε
τὴν χαρὰ ποὺ μᾶς δίνει ἡ Ἀνάσταση.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ἰδιαίτερως, τοὺς **ἐθέλοντες**, οἱ ὁποῖοι με **διάθεση ἀγάπης** γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴν μαρτυρίαν, προετοίμασαν τὸν Ναὸ καὶ τὰ τοῦ Ναοῦ γιὰ τὴν Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ καὶ τὴν Μεγάλη Εβδομάδα, μετὸν συντονισμό καὶ τίς προσπάθειες τοῦ νεοκώρου **Ἀποστόλου Κωβαίου**, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀρωγὴ τῆς **Βιθῆς Χαραλαμποπούλου** καὶ τοῦ **Φιλοκτίμονα Φλώρου**.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ τοὺς **52 αἰμοδότες** ποὺ προσήλθαν στὴν αἰμοδοσίαν τῆς Κυριακῆς τῶν Βαθῶν.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ὅσους **προσφέρατε χρήματα** καὶ **τρόφιμα** στὸ συσσίτιο τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου καὶ γιὰ τὰ **δέματα τῶν πτωχῶν**.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ γιὰ τὴν **ἀδιάκοπη**

προσφορὰ μεταχειρισμένων ρούχων, τὰ ὁποῖα προωθοῦνται στὴν **Πανελλήνια ἔνωση φίλων τῶν Πολυτέκνων**, τὸν σύλλογο **Ἀγέννητου παιδιοῦ Ἀγκαλία** καὶ ἄλλες ὁργανώσεις γιὰ παιδιά.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ἐκείνους ποὺ **συνέδραμαν οἰκονομικά** γιὰ τοὺς **στολισμούς** τῶν Ἱερῶν εἰκόνων καὶ τοῦ Ἐπιταφίου καὶ τὴν ἐκ τῶν χρημάτων αὐτῶν προμήθεια **ἀγῶν, κρέατος** καὶ **τυριῶν** ποὺ εὐλογήθηκαν καὶ διανεμήθηκαν στὴν **λειτουργία** τῆς Ἀνάστασης.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ καὶ ὅσους **με ἐνδιαφέρουν** γιὰ τὸν ναὸ καὶ τὴν συντήρησή του, κάματε τὴν προμήθεια τῶν κεριῶν καὶ τῶν λαμπάδων Σας ἀπὸ αὐτόν.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ γιὰ τὴν **ἀνοχὴ Σας** στὰ **λάθη** καὶ τίς ἐλλείψεις μας καὶ ἀλλήλους περιπτωζόμεθα, εἰπαμεν ἀδελφοί, καὶ τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς,

**Συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει, καὶ οὕτω βοήσωμεν,
Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας,
καὶ τοῖς ἐντοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος.**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

> **ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 28/4**, 20:00, Ἑσπερινὸς τῆς Ἀγάπης.

Σημείωση: Κυριακὴ τοῦ Πάσχα, ὁ ναὸς μας θὰ παραμείνει κλειστός ἕως τὶς 11:00 καὶ ἀπὸ 13:00 μέχρι τὶς 19:00.

> **ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 29/4**, Γεωργίου Τροπαιοφόρου Θεία Λειτουργία, 7:30 Ἑσπερινός, 19:00

> **ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 30/4**, Ραφαήλ, Νικολάου & Εἰρήνης μαρτύρων Θεία Λειτουργία, 7:30 Ἑσπερινός - Ἀγιασμός, 19:00

> **ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 1/5**, Θεία Λειτουργία 7:30 - Ἑσπερινός, 19:00.

> **ΠΕΜΠΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2/5** Ὁρθρος 7:30 Ἑσπερινός, 19:00

> **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 13/4**, Ζωοδόχου Πηγῆς Θεία Λειτουργία, 7:30 - Ἑσπερινός, 19:00

> **ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 14/4**, Θεία Λειτουργία, 7:30 - Ἑσπερινός, 19:00

> **ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ 15/4**, Α' Θεία Λειτουργία, Ἁγία Μαρίνα 6:30

Β' Θεία Λειτουργία, Ἅγιος Νεκτάριος 9:45 - Ἑσπερινός 19:00

Ἀναστάσιμο μήνυμα Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν
Αγαπητοί μου αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,

Χριστός Ανέστη!

«**Νῦν πάντα πληρώται φωτός, οὐρανόσ τε και γῆ και τὰ καταχθόνια**», συγχωρήσωμεν λοιπόν «**πάντα τῇ Ἀναστάσει**» **Μελῶδημα τῆς Θεολογίας ἡ Ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ και τοῦ ἀνθρώπου!**

Ἡ Λατρεία μας γίνεται πράγματι μελωδία τῆς Θεολογίας, σύμφωνα μέ ἕνα ἀρχαῖο ἐκκλησιαστικό συγγραφέα. Εἶναι ἡ ἐκπληκτική ποίηση τῶν ἡμερῶν που εἶχε ἔτην πίστη ὡς τραγουδί και ἑορτή. Τὴν πίστη στὸν Σταυρὸ και τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Θανάτου ἐορτάζομεν νέκρωσιν.

Τὸ μυστήριο τοῦ Σταυροῦ εἶναι τὸ μυστήριο τῆς ἀγάπης. Ἡ ἀνάληψη τῆς εὐθύνης γιὰ τὴν ἐνότητα ὄλων, γιὰ τὴν ὑπέρβαση τῆς διάσπασης τῆς ἀνθρώπινης φύσης, τοῦ ἀνθρώπινου χάους, που εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἁμαρτίας και ὁδηγεῖ στο θάνατο.

Ἦπλωσε τὰς παλάμας ὁ Χριστὸς στὸ Σταυρὸ και ἦνωσε τὰ τὸ πρὶν διστώα. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, αὐτὴ ἡ πράξη τοῦ Θεοῦ μέσα στὴν ἱστορία, ὁδηγεῖ τὸν σταυρικό τρόπο ζωῆς, τὴ θυσία χάριν ὄλων, μέ τὴν ἀπειρη Χάρη που συνοδεύει αὐτὴ τὴ θυσία, πέρα ἀπὸ τὸ θάνατο- πέρα και ἀπὸ τὸ βιολογικό θάνατο. Δίνει νόημα στὴ ζωὴ και στὴν ἱστορία.

Ἄν ὁ Χριστὸς δὲν ἀναστήθηκε εἶναι μάταια ἡ πίστη μας, ὅπως μάς βεβαιώνει ἡ Ἁγία Γραφή. Ἀλλὰ ἀλήθως ὁ Χριστὸς ἀναστήθηκε.

«Ἐξηγέρθη ὡς ὁ ὑπνῶν Κύριος»- σὰν ἀπὸ ὕπνο. Δώρισε στὴν ἀνθρώπινη φύση τὴν ἀθανασία, τὴν ἐπανάφερε «πρὸς τὴν προτέραν ευγένειαν».

Ἄναμένουμε τὴν τελικὴ κατάρρηση τοῦ θανάτου, ὅταν στὰ Ἐσχάτα ὄλοι θὰ ἀναστηθοῦν γιὰ νὰ συναντήσουν τὸν Κύριο και «οὕτω πάντοτε σὺν Κυρίῳ ἐσόμεθα».

Πῶς νὰ ἀψηφίσει κανεὶς ὡστόσο τὸν κοινὸ σὲ ὄλους τοὺς ἀνθρώπους πόνο; Πῶς νὰ μὴ θυμηθοῦμε τὴν κραυγὴ ἐνὸς μεγάλου τοῦ 20οῦ αἰῶνα, δοσμένη μέσα ἀπὸ τὴ λογοτεχνία, τὴν ἀπόγνωση τοῦ ἥρωα μέσα στὴν ἐπίδημία τῆς πανούκλιας, ὅταν ἐβλεπε «νὰ πεθαίνουν ἀνθρώποι που ἦταν πλοσμένιοι γιὰ νὰ ζήσουν», χωρὶς νὰ μπορεῖ ὁ ἴδιος νὰ τοὺς δώσει ζωὴ.

Πράγματι συχνὰ τὸ κακό, φυσικό και ἠθικό, φαίνεται νὰ κυριαρχεῖ. Σταυρωμένοι στὸ Γολγοθὰ τῆς ἱστορίας, ζῶμε οἱ ἀνθρώποι τὸν πόνο και κάποτε τὸν τρόμο ἀπὸ τὴν ἔλλειψη νοήματος, ἕνα τρόμο ἰσχυρότερο και ἀπὸ τὸ φυσικό πόνο.

Ὅμως ἡ Ἀνάσταση τοῦ Θεοανθρώπου κατήργησε ὄχι μόνο τὸ θάνατο, κατήργησε σύνολο τὸ κράτος τοῦ



διαβόλου. Ἀνῆκει στὴν ἐλεύθερη ἐπιλογή μας νὰ μεταβάλλουμε τὶς συμφορὲς σὲ ἀναζήτηση βαθεῖα τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὅποιος εἶναι τὸ πραγματικό ἀντικείμενο τῆς ἐπιθυμίας μας, νὰ κάνουμε τὸν προσωπικό μας Σταυρὸ ἀναζήτηση τοῦ Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ.

Νὰ ζήσουμε τὴν Ἀνάσταση ὑπαρξιακά και νὰ δεχθοῦμε τὸν Χριστὸ μέσα στὴν καρδιά μας- «σχωῶμε τὸν Χριστὸν κατοικοῦντα ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν». Οἱ Ἀπόστολοι προσδιορίζοντας τὴν ταυτότητά τους και τὴν ἀποστολή τους, στὴν προοπτικὴ μάλιστα τῆς ἐλεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀποκαλοῦνταν μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεως. Αὐτὴ εἶναι και ἡ δικὴ μας χριστιανικὴ ταυτότητα.

Ὁ ἀναστημένος Χριστὸς δημιουργεῖ καινὴ κτίση και μάς καλεῖ σὲ ριζικά νέα ζωὴ. Ζωὴ μακριὰ ἀπὸ τὴν κακία, τὴν πονηρία, τὴν ἀδικία, τὴν ἀνίσθητα, τὴ βία, τοὺς πολέμους, τὴν ἀλαζονεία. Ζωὴ εὐλικρίνειας και ἀλήθειας. Ζωὴ μέσα σὸ φῶς τῆς Ἀναστάσεως.

Μὰς καλεῖ ἐπιτακτικά ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ- «ἵνα ὥσπερ ἡγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν διὰ τῆς δόξης τοῦ Πατρὸς, οὕτω και ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν». Φανέρωση ἀδιάψευστη αὐτῆς τῆς ζωῆς εἶναι ἡ σχέση μέ τοὺς ἀδελφούς. Συγχωρήσωμεν λοιπόν πάντα τῇ Ἀναστάσει.

Ἀδελφοί μου,

Ὁ Ἀναστὰς Κύριος δὲν εἶναι μιὰ μακρινὴ ἱστορία, εἶναι μιὰ ὄλοζῶντανη παρουσία. Τὸ θεωμένο και ἀναστημένο Του σῶμα εἶναι αὐτὸ τὸ μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας. Υπάρχει χωρὸς γιὰ ὄλους στὴ γιορτὴ τῆς πίστεως.

Ἄς μὴ φοβηθοῦμε τὴν κοινωνικὴ μας συνθήκη- εἶναι γιὰ ὄλους ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Ἄς μὴ φοβηθοῦμε τὰ λάθη μας- εἶναι ἀπειρη ἡ συγχώρηση.

Ἄς μὴ φοβηθοῦμε τὸ θάνατο- ἠλευθέρωσε γὰρ ἡμὰς ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνατος.

Ἄς εἰσεέλθουμε λοιπόν στὴ χαρὰ τοῦ Κυρίου.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΑΙΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ!

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Ο ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β΄